

Hejsan svejsan!
Jag heter och jag är en av hela 167845 nissar som bor på Nordpolen tillsammans med jultomten och tomtemor. Varje år jobbar vi hårt med att få klart alla klappar som skall levereras ut på julafton.



Men min absoluta favorittid är äntligen här! För då skickar jultomten ut ett helt gäng Nissar på uppdrag hos utvalda familjer. Där skall vi spana, speja, busa och lära känna en helt egen familj och JAG har blivit utvald till just er!

Skulle det vara okej att jag flyttar in här hos er under jul? Jag är helt säker på att vi kommer ha det så roligt tillsammans.

Kryssa i JA eller NEJ och lägg sedan brevet i frysen. Vips så levereras det till Nordpolen med hjälp av FrostNord.

JA

NEJ

Inför Nissens inflytt.. 5-7 dagar innan inflytt.

TJOHEEEEEJ!

Tack, tack, tack för att jag får bo här hos er i jul! Jag är så glad för det! som jag skrev i första brevet så heter jag och jag är en av många tusen nissar från Nordpolen. Jag bor i den där lilla, lilla lyan du kan se här intill. Ni kanske tycker att det är märkligt hur jag får plats där? Men jag vill poängtera att ni inte skall luras av min lilla storlek. Jag är både stark, smart, spänstig och en riktig stjärna på att hitta på bus. En är aldrig för liten för någonting tycker jag, även om många vuxna människor ibland kan påstå det. Pyttsan!

Något som ni kanske tycker är lite knasigt med mig är att jag sover hela dagarna och är vaken hela nätterna. Det gör såklart att det kan bli lite svårt för oss att ses. Men jag är säker på att vi ändå kommer bli väldigt bra kompisar. Och jag kan lova er att jag inte kommer gå er obemärkt förbi här i december. Vänta ni bara, hihih!

Tack för mig!
Vi hörs snart igen!



Nissens första brev efter inflytt - Första gången m. Nisse.

GISSA VEEEM SOM ÄR TILLBAKA!?

Hohoho, det är så härligt att vara tillbaka här hos er! Ni har inte glömt mig sedan förra året va? Jag hoppas att ni saknat mig och att ni ser fram emot att spendera ytterligare en jul i mitt sällskap, hih!

Hur har ni haft det sedan sist? Har ni lärt er några nya bus? Har ni vuxit? Eller har ni kanske fått något nytt intresse? Det har jag! Vi är ett helt gäng nissar som kommit på en ny sport! Vi brukar utmana mössen som också bor på Nordpolen. Sporten är en blandning mellan bowling och konstakning, förvånansvärt skoj faktiskt. Speciellt eftersom att vi nissar nästan alltid vinner. Men det är riktigt svårt också! Det är många gånger vi har ramlat på rumpen kan jag tala om. Och mössen skall vi inte ens prata om. Det är inte enkelt med den långa svansen vetni, dom både snubblar och trasslar ihop sig. Det ser för kul ut! Haha.



Vi hörs snart igen!
Jag är så glad över att vara tillbaka här hos er!
Från er egen

Nissens första brev efter inflytt - Haft Nisse förut.

God Jul!

Den stora dagen är äntligen här och jag beger mig snart tillbaka till jultomten, tomtemor och alla andra mina nära på Nordpolen. Låt säga att vi kommer ha fullt upp hela långa dagen, kvällen och natten idag. Jag är så glad för att jag fått tillbringa julen här tillsammans med er och jag hoppas verkligen att jag kan få komma tillbaka igen nästa år?

Jag kommer verkligen sakna er! och därför vill jag lämna en liten julkapp som jag hoppas att ni kommer tycka om. Och kanske tänka lite extra på mig när ni öppnar den. Jag hoppas att ni får en helt fantastisk julafton med era nära och kära, hur ni än väljer att fira.

Många kramar från er egen lilla tomtennisse



Nisse säger hej då