

Men hejsan hoppsan!  
Jag heter  
och jag är en av hela  
157866 nissar som bor  
på Nordpolen tillsammans  
med jultomten och tomtemor.

Varje år skickas vi Nissar ut till massor av  
barn runtom i världen för att späna, speja  
och hitta på bus. Och i år har just jag, fått i  
uppdrag att komma till just er. Om jag får förstås!

Skulle det vara okej om jag flyttar in hos er under jul?  
Jag är supersnäll! Lite tokig och busig och det brukar  
vara ganska spännande med en liten nisse på besök fak-  
tiskt. Om ni tycker att det är okej att jag flyttar in,  
kryssa i rutan för JA här nere, lägg brevet i frysen och  
vips far det iväg till Nordpolen. Jag hoppas att  
vi ses alldeles snart!



JA



NEJ



Nissen presenterar sig och ber om lov, slutet på november.

WOHOOO!!

Ni anar inte hur glad jag är att jag fått äran att flytta  
in här hos er under årets mysigaste månad. Jag heter  
som sagt och jag bor i den där lilla lyan som ni  
kan se skymten av där hemma. Ni undrar säkert hur i  
hela friden jag får plats där inne, men faktum är att  
jag bara är ett äpple hög. Men lät er inte luras av min lilla  
storlek, den har nämligen ingen betydelse i det stora hela.  
Ni har säkert också fått höra att ni är "för små"  
ibland. Dumheter!

Förutom min storlek är jag lite olik er på  
andra sätt också. Jag sover nämligen på  
dagarna och är vaken hela nätterna.  
Det gör att det kan bli svårt  
för oss att ses. Men jag är  
övertygad om att vi kommer  
blifina kompisar ändå.  
och tro mig, ni kommer mär-  
ka av att jag är här ändå.



Första brevet - Första gången med Nisse.

JAG ÄR TILLBAKA!

Tank att nu har det äntligen gått ett helt år sedan jag  
besökte er senast. Som jag har saknat er allihop!äl  
Jag hoppas att ni har längtat efter mig också såklart!

Är ni redo för att räkna ned dagarna till  
julafton tillsammans med mig igen?

Hur har ni haft det sedan jag var här  
senast? Har ni vuxit något? Det har  
då inte jag i alla fall. För som ni ser så  
är mitt boende fortfarande pyttelitet.  
Men jag hänger inte läpp för det, jag  
får plats på  
så många  
spännande och  
roliga platser här  
i världen. Ni har väl  
aldrig hälsat på hemma  
hos mössen till exempel? Det  
har jag! Förvänansvärt prydligt  
och välstädat hade dom det. Och  
goda pepparkakor också, även i  
augusti. Vi hörs snart igen,  
kompisar! Kram kram från  
er lilla



Första brevet - Nisse som kommer tillbaka.



Fyll i ditt eget Nissegrev