

Hej hallå på er!
Idag är det äntligen första advent och för mig innebär det verkligen att nedräkningen till julafton kan börja. Börja, börja på riktigt liksom!

Jag tycker att det blir en perfekt dag för barn att välja middag! Vad som än önskas! Vuxna får bara hänga med och laga den goda rätten! Eller kanske köpa.. Vad är er stora favorit? Min favoritmat (förutom pepparkakor, knäck, lussebullar, russin och sånt smarrigt) så är det nog ändå.. En riktigt god smörgås med julsinka eller kanske en läcker pizza. Inatt tänker i alla fall jag äta något av det.

Hoppas att ni får en alldeles magisk första advent nu! Vi hörs snart igen! Från er alldeles egna lilla nisse.



Första advent



Hihihii! Hej där!
Hur förvånade blev ni när ni besökte toaletten idag? Jag tyckte att den där mackapären behövde sig ett litet, juligt lyft! Håller ni inte med mig? Så mycket gladare och trevligare det blev!

Idag är det andra advent och vi har kommit ännu en vecka närmare julafton! Så himla spännande! Har ni ens skrivit någon önskelista förresten? Om inte är det nog hög tid att börja med den nu! Ett tips är att lägga den in den i frysen när ni är klara sedan. Då åker den direkt till Nordpolen med FrostNord. Smidigt va!?

Hoppas nu att ni får en helt magisk andra advent och glöm INTE att tända ljuset i eran fina ljusstake. Det blir så mysigt då!

Kram från eran
tomtenisse



Andra advent



Hej hallå!
Tredje advent är äntligen här! Känner ni julstämningen? Idag har jag ett litet uppdrag till er! Ni kommer gilla det!

Ser ni dom små fröna här intill? Plantera dom i en kruka med jord, vattna lite en gång varje dag i 5 dagar. På den 6:e dagen kommer fröna ha vuxit upp till en alldeles otrolig överraskning. Jag är säker på att ni kommer bli hur glada som helst!

Annars vill jag passa på att påminna er om att inte glömma tända det tredje ljuset. Viktigt!

Många kramar från er
lilla tomtenisse



Tredje advent

Hej kompisar!
Det är redan dags att tända fjärde ljuset och jag kan knappt tro att det är sant. Jag hoppas att ni gillade dom magiska fröna förresten! Vi har odlat fram dom helt själva på Nordpolen och det är bara några få människor som fått möjlighet att plantera några själv. men jag trivs så bra här hos er och jag ville ge er något alldeles extra som tack.

Idag tycker jag att ni skall passa på och umgås och mysa tillsammans. Kanske pussla eller spela något roligt spel? Eller pyssla, rita, pärla?

Kram från eran lilla
tomtenisse.



Fjärde advent