

Aj, aj, aj! Ni kan inte tro vad som har hänt. Det är en tjuv som har stulit och rivot sönder Tomtens karta över Norden. Den behövs för att hitta till alla barn natten till julafloft, annars kan han inte dela ut julkapporna. Vissa bitar ligger i en påse med magiskt stoft, spara alla påsar, för stoftet strör ni över alla bitar när ni har pusslat ihop dom under natten kommer sedan kartan lagas och jag ser till att Tomten får den i tid!

Med hjälp av ledtrådar skall vi nog kunna hitta alla bitar av kartan, men jag behöver verkligen en hjälpende hand!

Snälla!

Vill ni hjälpa mig rädda julen?



Tjenxen!

Julmat i all ära, men jag blev allt himla sugen på pizza efter er mys-middag igår. Så jag tog saken i egna händer och beställde min egen mini-pizza levererad ända från Nordpolen. Slurp sade det så var den slut i ett nafs.

Jag blev så mätt efter maten att jag inte orkade promenera runt hemma hos er och leta efter kartan mer än en kort stund, men jag lyckades i alla fall hitta den här lilla lappen.

Kan inte ni läsa den och följa ledtråden? Den leder er alldeles säkert till ni-vet-vad.

Spänndandell!

Inatt har jag kikat på en mysig julfilm. Det tycker jag att ni skall göra också.

Men först skulle ni behöva hitta dagens kartbit..

Ledtråden är en ordkluring som jag inte lyckas lösa..

**REDUN
ANATTM**

Där hittar ni kartan.

A

Hej därl
Inatt var jag ute och
kikade runt här hemma
hos er. Jag lyckades
hitta en ledtråd där det
stod att en bit av kartan
skall finnas någonstans i
vardagsrummet, men jag
kunde inte hitta den.

Kan inte ni leta runt och se
om ni kan hitta biten på
någon plats i ert
vardagsrum?

Jag häller tummarna!



Ah. Inatt har jag varit så galet
sugen på pepparkakor! Jag har
letat runt i varenda skåp men jag
kunde inte hitta några. Därför vill
jag göra en deal med er! Om ni
ger mig en pepparkaka, hembakad
eller köpt spelar då rakt ingen roll,
så lovar jag att ni skall få dagens
ledtråd. Men jag tänker hålla lite
på den. För jag vill verkligen,
verkligen, veeeerkligen ha en
pepparkaka nu. Hihihil!

Ett tips är att dekorera era peppar-
kakor med kristyr. Det är både
roligt och super-duper-dunder-mega
gott! Pröva vetja!



Jag läste en så himla bra bok
inatt! Så bra att jag läste och läste
tills jag insåg att morgonen var nära.
Då fick jag skynda mig tillbaka till
mitt lilla bo - så snabbt att jag
lyckades tappa bort den lilla kart-
biten någonstans på vägen.

Jag tycker verkligen att ni skall
krypa ned i sängen eller soffan
tillsammans i kväll och läsa en bok.
Så kan vi se om vi kan leta efter
kartbiten imorgon istället.

I bland behöver man
ju faktiskt bara vila
också! Kan du läsa
själv? Läs för en
vuxen! Annars
tycker jag att en vuxen
får läsa högt istället.

Kanske har ni
någon julbook eller
annan favoritsaga?



B

Något vi ofta pratar om på Nordpolen
är hur man är en bra kompis. Det
är något av det viktigaste som finns
tycker både vi nissar och jultomten.

Därför tycker jag att ni skall göra
något extra snällt idag. Kanske mot
en kompis eller familjemedlem? Det
kan vara alt från att säga något
uppmuntrande, låna ut en leksak
eller så kan ni helt enkelt bara hjälpa
mig lösa kluringen nedan. För vett ni?
Att hjälpas åt är också att göra
någonting väldigt snällt! Det är coolt
att vara snäll!

Dagens ledtråd som leder er till en
bit av tomten karta är:

"Du hittar den där det är mörkt och
kallt, men när du öppnar blir det
ljust och ni kan se alt. Där finns
massor av gott att smaska på,
så skynda dit och leta,
se så, då"



Inatt har jag målat en tavla
som jag tänkte hänga upp
här inne hos mig, den måste
bara torka ordentligt först.

Kan inte ni också måla något
fint idag? Kanske kan ni
också måla en liten bild som
jag kan hänga upp inne i mitt
krypin? Jag skulle bli superglad

En ledtråd fär ni när ni målat
klart. Kul va?



Har ni skrivit något önskelista
till jultomten ännu? Om inte är
det verkligen dags nu!

Lämna önskelistan utanför min
dörr så ser jag till att leverera
den till Tomten.

En bit av kartan hittade jag
förresten inatt, jag har lagt den
vid min dörr, kan ni hålla koll på
den så jag inte slarvar bort
den värdefulla biten?



C

Hoppsan, hahah!
Jag hoppas den färglada mjölken
smakade lite extra gott igår!
Jag må ha fullt upp med letade om
nästerna, men jag är ju en nisse,
lite bus emellanåt bara blir liksom.
Det är lite så vi funkar vi smärtin-
gar. Känner ni igen er? Jag har
allt sett att ni också är lite
busiga ibland - Superkul jul



Idag har en liten
pusselbit från
kartan gömts
bland något som
är grönt. Letal!

Jag hejar
på er!

H

Inatt när jag var ute och spatserade
så blev jag så otroligt sugen på att
bygga en snögubbe. Så då gjorde
jag det - inomhus!

Jag blev så till mig av mitt verk
att jag helt tappade bort kartan
som jag hittat.



När ni hittar
snögubben jag gjort
kommer ni aldeles
säkert hitta
den där
rackarns lilla
kartbiten
också.

Tack snälla för
att ni hjälper mig.

L

Wow! Har ni sett så många
ballonger? Kan ni tänka er att det
är lilla, lilla jag som har blåst upp
alla dom? Jag säger ju det, även
smätringar kan utföra stordåd!

Men nu är det sähär va... I någon
av alla ballonger gömmer sig en
ledtråd. Den ledtråden leder till
kartbiten för dagen. Så ni behöver
smälla alla ballonger för att lyckas
hitta ledtråden. Tycker ni inte om
ljuset av smållarna kanske ni kan
klippa upp dom istället. Men jag
brukar tycka att det är ganska
festligt att smälla alla ballongerna.

Det är en tradition vi har på Nord-
polen. Efter varje kalas (och det
är minsann många varje år) så
smäller vi alla ballonger efteråt.

Hur kul som helst!

Jag hoppas ni
hittar kartan
även idag.

