



Nämen hejsan!

Vad glad jag blir att ni hittat mitt lilla brev! Nu kanske ni undrar vad det här handlar om och det skall jag såklart berätta. Jag heter och är en av 168513 nissar som bor på Nordpolen tillsammans med Jultomten och hans fru Tomtemor. Värt jobb är att förbereda alla klappar till barnen på julafton. Men.. Senaste åren har några av alla nissar fått i uppdrag att besöka utvalda familjer där ute i världen och JAG har fått möjlighet att åka hem till just er! Men jag vill fråga om det är okej först.

Får jag komma och hälsa på? Kryssa i en av rutorna. Lägg sedan brevet i frysens så skickas det med FrostNord.



JA



NEJ



Inför Nissens inflyt.. 5-7 dagar innan inflytt.



Håll hårt i luvan för här kommer en fantastisk överraskning! GISSA VEM som är tillbaaaaaka!? Det är eran alldelers egen, lilla, men ack så sprudlande lilla tomtenisse.

Har ni saknat mig lika mycket som jag har saknat er sedan sist jag hälsade på? Jag har fänkt massor på er när jag stått där på Nordpolen och jobbat med alla julens förberedelser. Det skall bli så kul att få tillbringa ytterligare en jul här hos och med er mysiga familj. Hoppas ni är väl förberedda på mina upptåg!

Viss blir väl den långa, långa, läääääåångå väntan på julafton mycket kortare och roligare när vi räknar ned dagarna tillsammans? Det tycker jag i alla fall.

Nu skall jag sova innan det är dags för nattens påhitt. Det har varit minst sagt slitsamt med den lilla inflytten här under natten som var.

Vi hörs snart igen!

Från er egen lilla  
tomtenisse



Kvännen innan 1 december - Haft Nisse förut

JIPPIE!

Ojoj,oj vad jag är glad för att ni vill ha mig på besök den här julen! Jag ser fram emot att få se hur ni bor, lever och framförallt lära känna er mysiga familj.

Jag bor i det där lilla hemmet ni ser här intill. Jag har jobbat hårt i flera dagar för att komma på plats. och jag kan säga såhär! Även om vi nissar har vissa magiska krafer, så har det varit sligtigt som bara den att få alla grejer på plats. Jag skall ändå bo här nästan hela december. Wihooo vad kul det skall bli!

Ni kanske undrar hur i hela friden jag får plats i det där lilla boet? Men det är faktiskt så att vi nissar bara är runt 15 cm långa. Men vi skall inte underskattas, det skall jag tala om! Även en liten varelse kan utföra stordåd! Men det vet ni säkert redan. Jag kan tro att ni fått höra att ni är "för små" ibland.

Nu är det så att jag bara är vaken på nätterna, men jag är helt säker på att vi kommer bli kompisar ändå! Från tomtenissen.



Dagen innan 1 december - första gången med Nisse



Fyll i ditt eget Nissegrev