

M

Första advent är här, men någon har gömt ert första ljus! Snabba er på att leta upp det där hemma. När ni sedan har hittat ljuset, tänd det, blunda och säg denna lilla ramsa högt.

"Första ljuset brinner, hjälp oss nu så att vi kartan finner"

Den är magisk och kommer att framkalla en ledtråd för att ni skall kunna hitta en viktig pusselbit till tomtens karta.

Varje liten bit till kartan är precis lika viktig.

**N**

Åh nej! Nu har den lilla busen varit i farten igen och gömt ert andra ljus. Skynda på att leta!

Glöm inte att blunda och upprepa ramsan när ni tänd era ljus för andra advent.

"Andra ljuset brinner, hjälp oss nu så att vi kartan finner"

**R**

Inatt har jag stuttit och beundrat er fantastiska julgran. Den lyser upp så vackert i mörkret. Jag blev så inspirerad av er att jag ordnade en egen. Vad tycker ni? Blev den fin?

Jag hittade en bit av kartan inatt, men jag lyckades än en gång tappa bort den innan jag gick hem till mitt lilla krypin igen.

Jag har varit vid er gran och min egen. Kartbiten borde verkligen ligga där omkring.

Kan ni snälla hjälpa mig att hitta den?

Jag är då för virrig och glömsk.

**V**

Dags för strumpmemory! Ni kan ju tänka er hur många par strumpor som tvättas på Nordpolen. Därför brukar vi alltid göra det till en skojig grej!

Håll ut familjens alla nytvättade strumpor på golvet och para ihop så många par ni bara kan. Flest ihopparade strumpor när alla är sorterade har vunnit strumpmemoryt.

Förhoppningsvis hittar ni den sista lilla kartbiten där också. Det är den som behövs för att ni ikväll skall kunna pussla ihop kartan, strö det magiska stoffet över och låt sedan magin verka under natten. Imorgon när ni vaknar borde kartan vara hel igen.

Då är det bara att lämna den till mig så ser jag till att jultomten får kartan så att han kan hitta vägen till nordens alla barn också. Det är så nära att vi har löst detta uppdrag nu! Ge inte upp! Snart är julafton äntligen här.

**W**

Så var tredje advent här och jag satt vakt hela natten, trots det var den lilla livfaxen här och stal vårt adventsljus. Var är det som sitter i ljusstaken istället?

Nåja, ni vet ju vad ni skall göra. Det är ju trots allt tredje gången nu. Jag är helt säker på att ni kommer hitta det gömda ljuset. Leta noga.

Och när ni hittat det, glöm inte att blunda hårt med era ögon och säg ramsan högt:

"Tredje ljuset brinner, hjälp oss nu så att vi stoffet finner"

**O**

HAAH! Idag hann jag minsann se vem det är som busar med oss! Det är en liten mus minsann! Och som ni ser lyckades jag sno tillbaka det fjärde ljuset. Så det enda ni behöver göra idag är att blunda, upprepa ramsan och följa ledtråden till kartbiten. Visst kan ni den nu?

Nu är det inte långt kvar till julafton..

**T**

Åh! Inatt hittade jag dom här små bönderna. Dom skall tydligen vara magiska och om du planterar dom i ett glas till hälften fyllt med socker skall bönderna växa fram till något nytt och spännande under natten.

Gör det vetja! Jag är väldigt spänd på vad det är för små bönder.

Undrar just om det är som så att dom omvandlas till en bit av kartan, hur coolt vore inte det?

**S**

Nu längtar jag verkligen efter snö! Jag kunde inte hålla mig från att göra en snöängel av lite snöliknande grejsmojs jag hittade hos er! Fin va?

Om ni också längtar efter snö kan ni passa på att göra oobleck. Det är så enkelt och sååå skojigt! Det enda ni behöver är:

2 dl maitzena eller potatismjöl
ca. 1 dl vatten
Håll maitzenan i en låg bunke eller pajform. Blanda med lite vatten i taget. Rör om tills det blir slätt.

Forma till en boll i handen, är det hårt eller rinnande? Spännande va!

**X**

GOD JUL familjen! Tomten blev så otroligt glad för att vi lyckats få tillbaka hans viktiga karta.

Nu har jag börjat packa ihop mina saker för att bege mig tillbaka till Nordpolen och alla andra 15842 niisar.

Det här hade jag aldrig klarat utan er hjälp. TACK så himla mycket. Ha nu en fantastisk julafton tillsammans med era nära och kära. Kanske är det så att själveste Tomten kommer på ett besök idag? Vi får se, han minner tyvärr inte hälsa på alla världens barn på en och samma dag, även om han skulle vilja.

Jag hoppas ni ses igen nästa år. Vi ses igen Kram från

**U**

Hoppsan! Jag fick lite feeling inatt och placerade ut alla era skor som en lång och härlig stig. Jag tänkte att ni verkar tycka att det är så roligt att leta efter ledtrådar och kartbitar att ni kan passa på att leta bland skorna samtidigt som ni städar upp den lilla oredan jag skapat.

Hiii, förlåt! Men lite kul är det ändå tycker jag.

